

EEN ANDERE WERELD

VOL KLEUR, GEUR EN BEZIELING



Wie Azië bezoekt treedt een andere wereld binnen; een wereld die kleurrijk, bezield en tijdloos is. Of u nu kiest voor de vulkaanlandschappen van Indonesië, de felgroene rijstvelden van Zuidoost-Azië of de woestijnen van Rajasthan: overal komt u intrigerende culturen en eeuwenoude tradities tegen die nog steeds springlevend zijn. Het hele continent is letterlijk bezaaid met rijkversierde paleizen, ingetogen boeddhistische pagodes en mysterieuze tempelsteden die sterk tot de verbeelding spreken. Tel hierbij een bijzonder hartelijke bevolking en niet te vergeten de verfijnde culinaire tradities van de regio op, en uw reis naar Azië zal onvergetelijk zijn!

Godelijke architectuur

Het hindoeïsme en boeddhisme hebben in heel Azië schitterende architectuur voortgebracht. Zo zijn de vele hindoeïetempels in India, Cambodja en Indonesië tot in de kleinste details een afspiegeling van de hindoeïkosmos. De hoofdtempel representeert de berg Meru, het centrum waar de goden wonen. Hierin staat meestal een beeld van Shiva of Vishnu. De buitenkant van de tempels is vaak kunstig gedecoreerd met scènes uit de hindoeïmythologie. De boeddhistische architectuur in Zuidoost-Azië vindt u terug in stoepa's en pagodes, waarin van oudsher relieken van Boeddha en de eerste boeddhistische geschriften werden bewaard, alsook in bouwwerken die de vorm van driedimensionale mandala's hebben, zoals de Borobudur op Java. Mandala's zijn abstracte plattegronden van de boeddhistische kosmos, waarbinnen verschillende bestaansniveaus worden uitgebeeld.

Wijze mannen

Aziaten zijn bijzonder spiritueel en bijgelovig. Het lijkt wel alsof ze een dagtaak hebben aan het met offerandes van bloemen of wierook gunstig stemmen van hun goden. De Indiase siddhu's gaan nog een stapje verder. Volgens een duizenden jaren oud hindoeïstisch ideaal zouden Indiase mannen het laatste deel van hun leven geheel aan spiritualiteit moeten wijden en afstand moeten doen van het wereldse leven door huis en haard te verlaten. Diegenen die hier gehoor aan geven worden siddhu's, 'wijze mannen', genoemd. Deze markante figuren, vaak gekleed in felgekleurde pijen en beschilderd met as, struinen het hele Indiase subcontinent af om heilige plaatsen te bezoeken. Hier brengen ze hun dagen door met meditatie, bedelen en het roken van hasjjes.

Bijzondere festiviteiten

In Azië wordt bij iedere gebeurtenis, zoals de geboorte van Boeddha of volle maan, stilgestaan met een passend ritueel. Feesten die groots met familie en vrienden gevierd worden, zijn het Indiase Holi en Deepavali-festival, waarmee men het terugkerende licht begroet, het Vietnamese maanfestival in de herfst en het Thaise Songkran nieuwjaarsfeest waarbij iedereen elkaar nat spat.



Klimaattabel

Cambodja	maanden	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Phnom Penh	°C	31	32	33	33	33	32	31	31	31	30	30	29
	mm	7	9	32	73	149	149	151	157	231	259	129	38
India	maanden	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Delhi	°C	21	24	29	36	39	39	35	34	34	33	28	23
	mm	19	20	15	21	25	70	237	235	113	115	9	9
Indonesië	maanden	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Jakarta	°C	29	29	30	31	31	31	31	31	31	31	31	30
	mm	417	319	212	11	88	62	39	48	34	68	96	164
Medan	°C	30	31	32	32	32	32	32	31	31	31	30	30
	mm	138	985	104	146	181	137	147	185	222	272	244	204
Laos	maanden	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Vientiane	°C	28	30	32	33	32	31	31	30	30	31	30	28
	mm	23	321	39	91	130	166	205	267	165	74	23	8
Thailand	maanden	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Bangkok	°C	32	33	34	35	35	35	34	33	33	33	32	31
	mm	11	28	31	72	189	152	158	187	320	231	27	9
Vietnam	maanden	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Ho Chi Minh Stad	°C	32	32	34	33	32	32	32	31	31	31	31	31
	mm	10	6	11	49	215	294	281	271	309	264	105	33

„Het is de ongekenne culturele rijkdom gecombineerd met de bezieling en vriendelijkheid van de lokale bevolking die Azië voor mij zo bijzonder maakt. Ik houd van het exotische straatbeeld waarin kleuren, geuren en geluiden om voorrang strijden. Toch heeft elk land een heel eigen sfeer en uniek cultureel erfgoed. Mijn absolute hoogtepunten zijn de deels door de jungle overwoekerde tempelstad Angkor Wat in Cambodja, de boeddhistische mandala van de Borobudur op Java en natuurlijk op nummer één, het allermooiste gebouw en de grootste liefdesverklaring ter wereld: de Taj Mahal! „

Reisleidster Esther van Veen

Beste reistijd

Aangezien het continent op veel plaatsen (sub)tropisch is, kan Azië vrijwel het hele jaar door bezocht worden. Met name Zuidoost-Azië is heerlijk qua temperatuur in onze koude wintermaanden. De winters in Noord-India kunnen nogal fris zijn. Zowel voor- als najaar is de meest geschikte reistijd voor deze regio.

Inenting

In Azië bestaat een verhoogd risico een (sub)tropische ziekte op te lopen. Voor een reis door Azië worden dan ook diverse inenting en voorzorgsmaatregelen aanbevolen. Voor meer informatie raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts of de GGD. Voor een compleet overzicht van de gebieden en beschermende maatregelen die u kunt treffen, verwijzen wij naar www.gezondopreis.nl of www.lcr.nl.

Grensdocumenten

Voor uw reis naar India, Thailand, Laos, Indonesië, Vietnam en Cambodja heeft u een paspoort nodig dat geldig is tot 6 maanden na verblijf of na aankomst. Daarnaast heeft u voor India, Indonesië en Vietnam een visum nodig. Voor informatie over deze visa en de grensdocumenten verwijzen wij naar pagina 354.